

# RechterTie.nl Nieuwsbrief

<http://www.rechtertie.nl/>

Nummer 51, 12 oktober 2007

## Complete strips in drie edities

**Onlangs ontving RechterTie.nl een e-mail van Willem Hageman. Hij heeft een stripboekenwinkel in Zwolle genaamd De Boekenhalte. Hij vroeg mij of ik wist dat er een nieuwe uitgave was van de strips van Rechter Tie. Ja dus. Maar hij vermeldde ook een aantal details die nieuw voor mij waren.** Dat was reden genoeg om de reis naar het verre Zwolle te ondernemen. En, om een bekende Belgische bard te citeren, wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.

### Smaakvol

Aangekomen in de Assendorperstraat kostte het nog even wat moeite om nummer 103 te vinden. De etalage was vrij smal, maar Rechter Tie nam er een prominente plaats in. De ontvangst was uitermate vriendelijk, compleet met een lekker bakje koffie. Daar was ik dringend aan toe na de file op de A50.

Als eerste ging ik de normale uitgave bekijken, met slappe kaft. Daar zijn pas twee delen van verschijnen die € 9,95 per stuk kosten. Nou, dat zijn ze waard. De voorkant toont een kleurrijke tekening en de naam van Rechter Tie in Chinese karakters; de laatste twee karakters kan ik zo gauw niet

thuisbrengen. Misschien was het authentieker geweest als je die karakters van boven naar onder had moeten lezen, maar een kniesoor die daarop let.

De achterkant is zo mogelijk nog smaakvoller, wat mij betreft, met doordachte details. De nummers zijn ook in Chinese karakters weergegeven, en welk boek dit is is met een heel subtiel kleurverschil aangegeven. De achtergrond is een sterk vergroot detail uit een van de verhalen, op elk deel een ander.

### Luxe edities

Willem verraste mij in zijn e-mail vooral met de mededeling dat er niet één maar twee luxe edities verschenen waren, beide helemaal compleet: zeven gebonden delen in een prachtige cassette. De uitgever zelf brengt een zwarte versie uit in een beperkte oplage van 250 exemplaren. Willem wilde graag iets speciaals toevoegen en brengt exclusief een rode versie uit in een oplage van 50 exemplaren.

De twee luxe edities zijn in principe identiek, alleen de kleur van het linnen verschilt. Ik heb geprobeerd een mening te vormen welke het mooiste is, maar ik kom er niet uit. De rode is misschien wat passender omdat rood de favoriete kleur



van Robert van Gulik was. Maar de zwarte is ook heel erg mooi. Ik heb ze allebei gebroederlijk naast elkaar in de kast staan...

### Goodwill

Mocht u een en ander bij Willem Hageman willen bestellen, zou u dan quasi terloops RechterTie.nl als bron willen noemen? Een beetje goodwill kan nooit kwaad...

De Boekenhalte (Willem Hageman)  
[info@boekenhalte.nl](mailto:info@boekenhalte.nl)



## Il giudice Dee: L'enigma dell'anello (Het raadsel van de ring)



12-23. Terug in zijn werkkamer vraagt Rechter Tie bars: "Vertel wie de jonge vrouw was die u de ring aanbood!" "Dat weet ik niet, Edelachtbare", antwoordt Leng met neergeslagen ogen. "Een zwerversmeid, denk ik. Ze droeg een versleten blauw jak en had haar haar in vlechten. Ze zag er erg lief uit, dat wel. Ze vroeg me trouwens alleen wat de ring waard was. Ik noemde een redelijke prijs, maar meteen griste ze de ring weer uit mijn vingers. Ze riep: "Denk maar niet dat ie te koop is!" en ging er weer vandoor. Dat is werkelijk alles."

Rechter Tie gaat overeind zitten en zegt:

"Volgens mij vertelt u me niets dan leugens. Die oude landloper hoorde bij het meisje. U had het meisje avances gemaakt en kreeg daarover gisteravond ruzie met de oude man. U sloeg hem neer met een steen en hakte zijn vingers af om te verbergen dat hij het topje van zijn pink miste. Toen hebt u hem naar de houthakkershut op de helling gesleept. Hoofdman, werp deze man in de cel!"

Terwijl Leng luid zijn onschuld betuigt, wordt hij door de hoofdman weggevoerd.

"Denkt u echt dat het zo gebeurd is, Edelachtbare?", vraagt Tsjiao Tai als ze de kamer uit zijn.

"Nee", zegt Rechter Tie. "Hij lijkt me niet het type voor zo'n koelbloedige moord. Maar een tijdje in de cel zal hem geen kwaad doen. We kunnen dan meteen uitzoeken of hij zich inderdaad aan belastingontduiking heeft schuldig gemaakt."



12-24. "Als Leng met de belastingen knoeide", zegt Rechter Tie, "dan kan hij ook best betrokken zijn bij die smokkelzaak op de grensrivier. De gegrepen kisten bevatten onder meer goud- en zilverkorrels, en dat is een artikel dat een lommerdhouder gemakkelijk van de hand kan doen. Misschien was het ook wel de bende waartoe het meisje en de oude vagebond behoorden, die de kisten hierheen moesten, brengen. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat Leng gechanteed werd. Dat zou een heel nieuw licht op deze zaak werpen. Je moet absoluut meer van die bende te weten zien te komen, Tsjiao Tai!"

Rechter Tie's trouwe adjudant is al naar de deur gelopen.

"Ik heb een idee, edelachtbare", zegt hij. "Ik zal mijn licht eens gaan opsteken bij het hoofd van het bedelaarsgilde. Als iemand iets van de bende weet, dan is hij het wel."

"Uitstekend, Tsjiao Tai", zegt de Rechter. "Vraag meteen aan de hoofdman om die klerk van Leng te laten ophalen. Ik wil hem uithoren over die belastingzwendel van zijn baas."

Tsjiao Tai vermomt zich opnieuw. Voor de bedelaars hoeft hij dat niet te doen, die herkennen hem toch wel. Maar als hij de nieuwe bende op het spoor komt, kan zijn vermomming wel eens van nut zijn. Als een eenvoudige handwerksman gaat hij even later op weg naar de herberg van de bedelaars.